

Den nærmest løgnagtige beretning om 8 kystfiskere på Fyn.

Et to vupti og så var den fiske weekend desværre ovre, men tiden går hurtigt i godt selskab. Bedømmes en fisketur god eller dårlig på hjemtagne fisk, er den her ikke god, bedømmer man den på oplevelser og kammeratskab så er der ikke noget bedre. Tak til jer alle der var med!

Det var Jacob, Bo, Søren Møllenberg, Sune, Michael, Ejvind, Søren Fynne og formanden der forsøgte at stræbe de fynske havørreder på livet.

Vi boede i et pragtfuld pap hus til 3,8 Mio. Kr. I Båring vig. SKF har vist aldrig boet så fint før. Velkomne Torsdag aften får Fynne og undertegnede beretningen om gode fangster af undermålere lige neden for huset i Båring vig, undermålerne gør udslaget og en stor del af holdet drager til Fynshoved fredag ved solopgang .



Fynne og jeg fisker ved Tornen som er et bredt rev der strækker sig langt ud i Kattegat, lige da vi starter ser jeg en god fisk springe, den kobberfarvede møre silda bliver vippet ud i retning af den springende fisk der følger med helt ind til blæretangen hvor den vender med en fyldig bølge i overfladen. I næste kast få blinket et bask og dermed basta, derefter gider fisken ikke lege mere med mig! Vi fisker på tornen indtil sidst på formiddagen. Frokosten indtages i det fri inden vi flytter plads til Midskov. Her fisker vi til mørkets frembrud dog uden de store oplevelser, en lokal fisker i blå overalls og træsko, mister en undermåler på sin i øvrigt velbyggede Orvis combistang, ja det er længe siden man lavede den slags, men den var flot.



Vel hjemme i hytten drøftes dagens fiskeri over en øl eller to senere står den på Skovhuggergryde, som fordufter som dug for solen, jo der blev gået til den alle er brugte og trætte, nogen morer sig med at udstoppe hovedpuder med mærkelige ting som sorte sække bla. Herefter indtræder der ikke censur, men sim kortet er lidt flosset i kanten efter indtagelse af diverse brændbare væsker.

Lørdagen stater for de fleste ved Båring vig lige neden for huset, vi ser en garnfisker røgte garnene, men hans båd er helt tom og det er som han siger ikke rigtigt noget at komme efter. Jeg går tilbage til hytten Hvor søren sidder og nyder det gode vejr, vi hygger lidt inden vi går ind og forbereder aftens maden og laver frokost i fællesskab.

Efter frokost vil Fynne og jeg prøve den fynske vestkyst, så vi starter ved Føns Skov, men vi kan ikke rigtigt finde vejen til vandet, så vi prøver ved Wedellsborg, her er vandet beskidt og vi ender med at køre til Helnæs, her kan vi få brænding på hård bund så der må være det eftertragtede røre i vandet... Fynne er helt fremme i vaderne med det tungeskyts og det tunede multihjul indkøbt på en bornholmersafari tilbage i 2009 se Øholdets



beretning, lige lidt hjælper det og ørrederne ved Helnæs spiser ikke: Brøndum 27 gram, Møresilda 18 gram, Gladsax 27 gram Oliven sølv, og heller ikke hvide strippere!

Mørket falder på og vi kører hjem og laver mad. Det der med sim kortet og de brændbare væsker gentager sig. Søndag morgen gøres hytten klar til aflevering nogen fisker på vejen hjem medens andre oser efter biler. Tak for en herlig tur.