

Bornholm 2012 v./Gert Ringsted

Glem alt om økonomisk afmatning, svigtende aktiekurser og generel pessimisme. Det eksisterer simpelthen ikke i uge 17, hvor vi atter er samlet til en uges fiskeri på Bornholm. Her hersker masser af råhygge, historier, drillerier og ikke mindst masser af spændende jagter på den sølvblanke havørred.

Holdet består af Henning, Store Niels, Knudsen og undertegnede – samme besætning siden 1995!

Vi bor i et sommerhus på Stampen, med gåafstand til gode pladser som, Korsodde, Bavnodde, Sengedynen og Lufthavnen – et sandt eldorado. Vi ankommer lørdag den 21. april til højt solskin, 21 grader og en let brise fra syd. Det er næsten for godt til at være sandt.

Trætheden hænger nok lidt i kroppen efter rejsedagen, men Bavnodde skal da lige beses, og flere havørreder viser da også luftakrobatik. Der er et par "snusere", der ikke rigtigt bider sig fast, men rart at se, at de er derude.

Søndag morgen ved fem tiden lusker Knudsen ned til Bavnodde, mens vi andre beslutter os for at indhente lidt søvn. Odden er godt besøgt denne morgen – et hold på 6 fluefiskere har indtaget pladsen, så Knudsen må starte længere omme i bugten. Efter et par timer bliver der dog plads og Knudsen serverer en 27 grams Gladsax, hvilket skulle vise sig at være den rette medicin (som så ofte før). En sølvblank overspringer på 2,3 kg. og bare 58 cm. (kondition 1.2) kan ikke stå for woblerens langsomt bugtende gang og hugger rent næsten ude i kastet. Med sin luftakrobatik er der ingen tvivl – det er en overspringer...



Knudsen er mand for turens første blanke fisk – og velfortjent.

Vi andre er efterhånden også kommet af sted, og både Niels og Henning har også kontakt til fisk. Niels har endda held til at få en til at blive hængende. Fisken vejer hele 2,9 kg. Med konditionsfaktoren på præcis 1 - taget på bobleflåd og flue!

En fantastisk start på en uges fiskeri – og aftenfiskeriet har vi endda til gode...

Knudsen serverer boller i karry før aftentrækket. Vi fordeler os på Korsodde og Bavnodde, hvor også 6 fluefiskende nordmænd har indfundet sig. Der er fisk derude. Undertegnede har en der lige slår til wobleren, og Knudsen har også et enkelt hug – men de er meget forsigtige. Da det bliver mørkt er der stadig ikke sket det helt vilde, så vi begiver os op til hytten til taktikmøde...

Knudsen er igen morgenmand og springer ud af sengen kl. 4 næste morgen og får odden for sig selv en times tid inden nordmændene også kommer derned. Der er helt dødt her til morgen – lige bortset fra at en af fluefiskerne smider en enkelt fisk.

Der er morgensamling ved 8 tiden i hytten til en varm kop kaffe og fornyet taktikmøde. Solen skinner fra en skyfri himmel og det er helt vindstille – spørgsmålet er om det kan få havørrederne lokket ind på lavere vand – det vil vise sig i løbet af dagen...

Vi begynder at søge nye græsgange idet et Store Niels og Henning tager til Vang, Knudsen får en skraber efter morgenanstrengelserne og undertegnede forsøger atter odden, men det helt vindstille vejr gør det meget vanskeligt – fiskene er som pist borte.

Sidst på eftermiddagen er der dog et vejrskifte på vej ind over øen. Vi får en regnbyge og det frsker op fra sydøst, så vi må atter af sted...

Henning kører mod Hvideodde og kan senere berette om et større kajakstævne lige der hvor han ville fiske – han fik dog ikke held af at kroge en af dem... fisk var der dog, idet flere sprang et godt stykke ude.

Knudsen og Store Niels travet ned mod odden, hvor en målsfisk næsten sluger en Gladsax fro enden af Knudsens line. Den overlever dog mødet og vokser sig forhåbentligt stor og stærk til næste år.

Undertegnede kommer også til efter et par timers søvn og må som elvte mand (jo odden er blevet populær) må tage til takke med alleryderste plads næsten omme i bugten. Jeg bliver stående til det er godt mørkt og har skiftet Gladsaxen ud med Kongetobisen. Det giver efter nogen tid endelig gevinst – skønt at mærke rykket næsten ude i kastet. Jeg mærker dog hurtigt, at den ikke er så hidsig og det er ganske vist en af de slanke, der må ud igen...

I morgen skal vinden friske op til 8 – 10 m/sek, så det bliver spændende om Salene viser sig fra sin gavmilde side...

Tirsdag morgen lyder uhyggelige ringetoner fra diverse mobiltelefoner kl. 03.00. Vi har sat hinanden og Salene stævne til en gang tidlig morgenfiskeri med håbet om en overspringer i den lovede opfriskende vind fra øst. Vi ankommer som det så småt begynder at lysne, og der skal da heller ikke mange kast til før bugtens idyl forstyrres af Knudsens brøl – en mindre havørred har taget, men smutter dog af krogen ret hurtigt.

Der fiskes intenst, og klipperne beholder også adskillige Kongetobiser og et par Gladsaxe, så der fiskes i hvert fald dybt nok. Undertegnede ser en ca. 2 kilos helt fri af vandet ved den flækkede, men kan ikke få den eller andre til hugge. Efter godt tre timers fiskeri er der stadig ingen opfriskende vind i syne og vandet virker meget dødt.



Store Niels og Knudsen i aktion i Salene.

Et skifte til Hønseriet giver heller ikke fisk på tasken, men Store Niels har dog held til at lokke en større fisk op fra dybet ved turbospin, men uden at få den til at hugge. Vi må hjem til hytten og lade batterierne op og se om der kommer noget vind i løbet af eftermiddagen.

Vinden er nu tiltaget fra østlig retning, men vi orker ikke at drage til østkysten, så det bliver atter engang Bavnodde, der skal afprøves. Henning vælger dog igen at tage en smut til Hvideodde.

Jeg kommer ned til Bavnodde, hvor Knudsen har været i gang en times tid (sammen med de 6 fluefiskende nordmænd), og jeg kan se på Knudsen, at der er fisk i farvandet... lettere opstemt kan han berette om en stor blank fisk, der har vist sig helt fri af vandet blot 15 meter fra land, så det giver blod på tanden.

Den friske vind fra øst giver noget sidevind, men også mere gang i vandet – det skal give fisk det her...

Efter en times tid ser jeg et par fisk af vandet lidt uden for kastevidde til højre for mig, så jeg rykker 50 meter og sætter kongetobisen på – det er nu også ved at være halvmørkt, så det må være rette medicin.

Jeg havde næsten opgivet, men pludselig er der kontakt – det giver et par gode ryk, men det er som om den ikke rigtig fik fat, så jeg laver et spinstop – Bang, så sidder den der. Det er en hidsig fisk, der ruller sig rundt i overfladen, men ind kommer den da. Det lykkes mig at raspe linen over idet jeg får den det sidste stykke op over stenene. Det er en flot sølvblank overspringer med kridhvide finner, lille hoved og en stålblå ryg. Det er ikke den tykkeste fisk jeg har fået – vel omkring 1.5 – 1.7 kg og 50 – 55 cm., men skønt at få en fisk på land, men også at se den svømme af sted igen.

Det er nu blevet meget mørkt og Knudsen og undertegnede begiver os op mod hytten. Niels er kommet sent derned, og har planer om at fiske nogle timer i mørket.

Men det skulle ikke være således – kort tid efter bliver fiskeriet overtaget af et par dykker, der med lyskegle og harpun er på såkaldt U/V fiskeri. De bliver vist lidt overraskede over at Niels er derude, men fortrækker altså ikke fra området, så Niels opgiver planerne for denne aften...

Vi beslutter os for en morgenskraber onsdag og er først oppe ved fem tiden... Den friske østenvind synes at være løjet af og Salene byder på fine dønninger. Niels vil prøve Røstad men opgiver, da bølgerne trods alt er for voldsomme – selv for frygtløse Niels. Det regner ind imellem kraftigt og sigtbarheden er lav – et totalt vejrskifte i forhold til de foregående dage – men det er åbenbart, det der skal til...

Henning får en måler i første kast ude til venstre, og Michael og undertegnede render i en flok fisk ud mod Hestestenen. Der er vild gang i den, og vi når at lande 5 blanke fisk i alt – 4 til Michael og 1 til undertegnede – derudover har vi både mistet fisk og haft hug ind imellem. De er alle sammen fine små havørreder mellem ca. 40 og 48 cm., der alle får friheden igen. Agnet, der anvendes er Kongetobis og Gladsax!

Niels kommer også til efter den lange travetur fra den anden ende af bugten og når at få 2 af samme støbning på land på henholdsvis Kongetobis og Rotten (boble og flue), inden vi sætter kursen mod hytten for at få tøjet tørret, der efterhånden er godt gennemblødt.

Regnvejret er holdt, da vi vågner efter middagsluren ved 16 tiden. Et bad, en kop kaffe og et stykke brød og vi er klar igen.

Vinden er gået i vest og er op mod 6 m/sek, så det er naturligvis odden neden for hytten, der atter skal afprøves.

Vi er på pladsen ved 18 tiden og for første gang fisker vi i rigtige bølger der kommer brusende – det ser bare godt ud!

Alle steder prøves rundt om odden, men vi ser intet, så det er tid til en smøgpause og et lille hvil.



Tålmodighed belønner sig – Knudsen er igen første mand med fisk på krogen. Det er næsten mørkt og Kongetobisen har igen slået til! En flot blank fisk på ca. 60 cm. Hugger helt ude i kastet og næsten rutineagtig fighter Knudsen fisken ind til land og kaner den op over stenene. Den er lidt slank, men ellers flot og kunne nok beholdes, men får friheden igen.

Der går atter en halv time og det er nu vanskeligt at se. Knudsen trasker op mod hytten, mens Niels og undertegnede fortsætter ind i mørket. Jeg bevæger mig om til venstre og har næsten opgivet, da jeg får et godt hug halvvejs inde. Den rykker godt og tyder på en af de gode. Et par udløb bliver det også til og den lader ikke frivillig komme med ind. Den kommer dog nærmere og jeg vader i land – næsten falder, da jeg træder i snoren fra vadestaven – snoren knækker og vadestaven må jeg nok sige farvel til... ind kommer jeg da og får landet fisken – jo den er vist go' nok og jeg beslutter mig for at beholde denne fisk. Ikke en bombe, men den holder dog konditionen 1,05 med sine 3,3 kg.

Jeg glemmer helt hvor jeg har lagt min stang men er ikke i tvivl, da jeg hører en umiskendelig lyd af noget der knaser under mine fødder! Shit - stangspidsen er knækket, så det er slut med at fiske mere i aften.

Hjemme i hytten får Niels repareret den med et nyt top øje – så nu har jeg en 9½ fods Fenwick Ironfeather II – spændende at se om den også kan fange fisk i morgen.



Efter 3½ timer bimler mobiltelefonerne igen! Det er ren rutine nu – op, sætte kaffe over, et par madder og havregryn indenbords, på med waders og jakke og af sted mod odden... Knudsen og Niels er først på pletten, mens Henning og undertegnede hænger en anelse i bremsen – af sted kommer vi da.

Vinden er frisk fra sydlig retning med fine bølger – det ser godt ud. Det varer heller ikke længe inden man kan høre Knudsens brøl, da en havørred på ca. 45 cm. forgriber sig på Kongetobisen – en god start, der giver troen på noget mere og voldsommere.

Vinden frisker yderligere op, bølgerne rejser sig og der er en kraftig sidevind, der gør fiskeriet lidt vanskeligt. Jeg mærker en fisk, der lige slår til wobleren, men ikke mere. Hverken Henning eller har mere held i sprøjten, og da det er blæst yderlige op må vi indstille fiskeriet for en stund.

Senere på dagen er odden igen blevet til at fiske på og forventninger er nok skruet en anelse for højt op – da det skulle vise sig at være vanskeligt at få fiskene til hug. Vi så da lidt fisk og Niels havde også på, som efter en kort fight slap taget i fluen. De norske fluefiskere havde mere held, og vi så at de i alt lande 3 fisk, der alle blev genudsat.

Final approach... det er blevet fredag og sidste fiskedag. Henning og undertegnede – turens morgenmænd – er atter oppe ved 4 tiden og sætter kursen mod Rastepladsen. En anden fisker er kommet før os, så vi vælger Lufthavnen i stedet.

Det tegner sig til en perfekt morgen med lidt gang i vandet og der fisket på livet løs i 2½ time men uden held. Flere fiskere er kommet til og vi er efterhånden 8 mand på Lufthavnen – men ikke én har kontakt med fisk, så vi returnerer til hytten.

Knudsen er på odden og Niels er på vej derned. Der kæmpes bravt i flere timer i bragende solskin og temperaturer, der nærmer sig de 20 grader – men havet er som dødt...

Vi giver dog ikke op og efter en gang flødestuvede kartofler og ovnstegt hvidløgsmarineret skinke er vi klar til et sidste besøg på odden.

Vandet er total fladt og Knudsen spotter også et par fisk, men endnu en gang skal de blive helt mørkt inden vi får kontakt. Knuden er faktisk gået op og jeg er på vej, da Niels råber – så er der fisk!

Kongetobisen har atter slået til og en flot blank men lidt for slank fisk har taget agnet. Den anskydes til mellem 60 og 65 cm., inden den hurtigt genudsættes.

En herlig afslutning på en skøn uge på Bornholm – vi ses helt sikkert igen!

